

גיליון מספר 148

9.1.20

ח'רוב-טון

השבועון שנותן את הטון



אז מה היה לנו

- **מתנדבים לטובת הקהילה** – בהמשך לרשימה בחרובטון הקודם פינה מיוחדת בליבנו לצוות הגינה הקהילתית – דגנית רודד, זבולון קיי והדס גפני. ול- 20 שהתנדבו להסיע את המתקשים לנהוג.
- **ועד אגש"ח** – נפגש שוב השבוע והחליט על הרכב הדירקטוריון בחברה הממוזגת (מכתב פורסם לחברים) נאחל לכולנו בהצלחה, מתרגשים לראות את ההתחלה החדשה....
- **צוות ותיקים** – נפגש השבוע ודן בבקשת ראש המועצה לעיצוב חזון לקהילת הוותיקים של דרום הגולן, חזון שממנו ניתן יהיה להגדיר את הצרכים וליישם אותם. ביקשנו מאריאל לסייע לנו והוא נענה בשמחה, והציג הצעה לצוות שבנויה על מחקר מעמיק, במקביל דיברנו על הצורך לקיים תהליך קהילתי שיעסוק ב"קהילה רב דורית".
- **נסיעה על הדשאים** – מכתב שהתקבל במערכת "אתמול הייתי שוב עדה לתופעה המרגיזה - הורים מגיעים להוריד את ילדיהם לפעילות בחמנית/ערבה ובמקום להוריד אותם בחניה, (מאחורי הבית של משפ' דורון) עוברים את המדרכה עם הרכב ועולים על הדשא עם המכונית על מנת להוריד את הילדים כמה שיותר קרוב לבית הילדים. (אז מה אם יש קצת גשם?) הדשא הכי פגיע כאשר הוא רטוב (ברור מאליו) והדבר גורם להרס ומשאייר סימנים של צמיגים על מדשאות הקיבוץ... לא חבל? אולי אפשר לבקש שיחדלו מהמנהג המגונה הזה...."
- **בשורות עצובות** – לאחרונה קיבלנו בשורות עצובות על שני אנשים הקשורים לכפר חרוב שנפטרו- עו"ד אלי זוהר שהיה יו"ר כפר חרוב בתקופה של אי ודאות, אהב אותנו והקדיש לנו הרבה מזמנו, ותאו קמינר שהיה מלווה וידיד מהימים הראשונים של הכפר, סייע לנו והיה חבר אמיתי. יהיה זכרם ברוך.
- **האם רק לי זה נראה לא הגיוני** – שבגלל חבורת אנשים שרוצה לרוץ אני צריכה להיות 10 שעות בעוצר? למרות שאידיאולוגית אני לא מבינה למה צריך לרוץ כשאפשר ללכת ולמה ללכת כשאפשר לנסוע אני בהחלט מעריכה את החבר'ה שלנו שהשתתפו במירוץ ביום שישי (נאמר לי שלפחות שישה חבר'ה השתתפו), אבל האם זה מצדיק סגירת כל הכבישים והכנסת ישובים לעוצר? והחוצפה שקוראים לזה "מירוץ טבריה", כאשר חצי כביש בטבריה נסגר והטבריינים ממשיכים בעיסוקיהם ותושבי עמק הירדן ודרום הגולן סגורים. לפני חודש זה היה אופניים, השבוע ריצה ומה בחודש הבא ???
- **המדינה זורמת** – חלק מהערים הפכו להיות ונציה... אבל לא אצלנו... סיור שערכת בישוב מעלה שאין אצלנו שלוליות עמוקות והמים זורמים כהלכה... זה לא מובן מאליו ועל כך כל הכבוד לערן ולצוותי החצר והנוי על תחזוקת מערכות הניקוז שעמדו במבחן מזג אוויר לא שגרתי.
- **בר מצווה** - אנא רישמו ביומנים שינוי תאריך, הבר מצווה תתקיים השנה ב- 2.7.
- **התרבות מבשלים משהו** – ביום 14.2 סיגרו את היומנים.

שבת טובה

נעה.